

Hoi vader Piet,

Hier staan we dan en je had nog zoveel plannen.

Fred zijn volkstuin, BBQ in de kapschuur of uit eten met z'n allen.

Handbal wedstrijd kijken van Niels, zijn AZ en Feijenoord bezoeken.

100 jr. bestaan van Vrone dit jaar, zijn een paar dingen, die je zeker nog op je "to do" lijstje had staan.

Vaak gingen we een rondje lopen door het dorp en je vond 't leuk

Als we een bekende tegen kwamen, steenvast 't Vrone veld en ook de kinderboerderij aan deden.

Waar ik laatst zelf voor de eerste keer geweest ben, dat je zei, ben je hier nooit geweest.

Helaas de dekamarkt was vanwege Corona taboe, wat je erg jammer vond maar steevast terug om 15:15 om koffie te drinken met mevr.vd Park.

Vragen wat er gegeten werd, buitenlands, dan kreeg jij meestal wat anders bv kapucijners.

De belangstelling voor de medewerkers met bijnamen was groot.

Of het nu om je rijbewijs, een huis in aanbouw of geschilderd moest worden of er gesport was,

wat de uitslag was, als je op vakantie geweest was. meestal wist je het nog soms met ??? van, je wilde het graag weten.

Dit was niet alleen van de Molenhoeve, maar wij als gezin, hebben dit ook positief ervaren.

De telefoon zal stil zijn om 18:15, dan na een gesprek van hooguit 5min, gooide je de hoorn erop of in een goede bui welterusten!

Dus bij deze, welterusten en groeten aan moeder MA.

Rust zacht vader Piet, bedankt voor alles.

Ik ga de fietstochten naar St Pancras en de wandelingen door het dorp missen.