

Lieve opa,

De meeste mensen kennen u als voetbalman, maar U was veel meer dan dat. Nadat oma overleed, is uw band met uw kleinkinderen, alleen nog maar sterker geworden.

Wat hebben we veel met u afgelachen. De bijnamen die u voor ons gebruikte zoals knechie, dorrel en cowboy zorgde altijd voor een lach op ons gezicht.

U bent altijd belangstellend geweest. Wanneer wij een examen hadden gemaakt of een wedstrijd hadden gespeeld wilde u zo snel mogelijk weten, hoe het was gegaan. Als u de persoon in kwestie zelf niet te pakken kreeg, werd de rest van de familie wel door u gebeld.

Die betrokkenheid was ook te zien in de complimenten die u gaf. U zag het altijd gelijk wanneer iemand nieuwe kleren aan had. U vond het vaak mooi! met een duim omhoog.

Als je opa goed verzorgde zei hij vaak dat je wel in de Molenhoeve kon gaan werken. Tegelijkertijd vond u het soms nodig om aan te geven dat mijn haar te lang was en een bezoek aan de kapper geen kwaad kon.

Ging je een keer studeren in Amsterdam of op reis naar een ver land? Dat vond hij maar niks. Veel te ver.

In de afgelopen jaren heeft u helaas stapje voor stapje fysiek iets moeten inleveren. Gelukkig bleef u mentaal scherp. Doordat u steeds fysiek iets in moest leveren kwamen we op het punt dat mijn vader en ik, u met harde wind op de fiets vooruit moesten duwen.

Dit deed ik graag voor u. Ook onze herfstvakanties met de hele familie ga ik ook vergeten.

Net zoals de momenten dat ik buiten aan het voetballen was. En u wilde dat ik de bal richting uw hoofd gooide, zodat u de bal terug kon koppen.

Dit gebeurde dan op uw klompen. Het is een wonder dat u nooit achterover bent gevallen.

Eten was voor u erg belangrijk. Uw beroemde uitspraak was dan ook wij gooien niks weg!

Opa zorgde er steenvast voor dat alle borden leeg waren, wanneer wij met de hele familie uiteten gingen.

Het was altijd een grote zorg van u, dat ik op het schapenweitje zou belanden. Daarom ben ik blij dat u Angelique heeft leren kennen. Zodat u weet dat voorlopig niet gaat gebeuren.

Tot slot wil ik u bedanken voor alle mooie herinneringen!

Dat wij samen in de kuip naar Feyenoord-Az zijn geweest, ga ik nooit vergeten.

Cowboy, weltrusten!